



Nieuwsbrief

Jaargang 13 • Nummer 2 • december 2023

In deze nieuwsbrief:

- Situatie in Malawi
- Save the date: volleybaltoernooi
- Sneak Preview: wielrentocht
- Kerstwens

Gebedspunten

Wilt u met ons danken voor:

- de mooie reis die geweest is en de veilige terugkeer
- de voortgang van de projecten in Malawi

Wilt u ook bidden voor:

- de blijvende nood in Malawi
- onze vrienden in Malawi
- de geplande acties

Save the Date

13 april 2024 Volleybaltoernooi

Het duurt nog even maar noteer vast in je agenda: zaterdag 13 april 2024: Volleybaltoernooi in De Slag.

Sneak Preview

Uitdagende tocht voor wielrenners

We zijn aan het onderzoeken om in juni een tocht voor wielrenners te organiseren. En een pittige! Wil je hier meer over weten? neem contact met ons op!



**Gezegende kerstdagen
gewenst en
een mooi 2024
waarin wij samen sterk
mogen staan met Hem!**

Reis naar Malawi

We kijken als werkgroep dankbaar terug op de reis van Wendy, Johan en Bertil naar Malawi (van 13 tot en met 24 oktober 2023) en het feit dat ze ook weer veilig thuis zijn gekomen. Het doel van de reis was enerzijds om onze vrienden weer te ontmoeten, maar ook om na te gaan hoe onze projecten er momenteel bij staan. Worden de gebouwen nog gebruikt? Wordt alles goed onderhouden? Wat ging goed en wat kan/moet beter? Deze nieuwsbrief staat vrijwel helemaal in het teken van deze reis en hun bevindingen. U leest en ziet fragmenten uit hun 'dagboek'. Hun feedback is erg waardevol voor ons om onze plannen voor de toekomst te bepalen. Dat voor later, voor nu veel leesplezier!

Korte samenvatting van de reis

Wij kijken terug op een mooie en geslaagde reis. Wij hebben genoten van de ontmoetingen met onze vrienden op de compound en bij de verschillende gemeentes. Het was goed om elkaar in goede gezondheid te ontmoeten. In totaal hebben wij in 10 dagen tijd 1.300 kilometer afgelegd om in de verschillende gebieden de projecten te bezoeken. In sommige gebieden heeft de cycloon begin dit jaar schade aangericht waarbij complete huizen zijn weggespoeld. Op veel plekken werd ook aangegeven dat er honger is. Oogsten zijn mislukt en dit maakt de voedselprijzen erg hoog. Ondanks deze omstandigheden zijn de mensen toch opgewekt en dankbaar voor wat ze hebben.



We waren er net voordat het regenseizoen begon, erg warm nog (we vertrokken met 36 graden). Het land werd klaargemaakt voor het zaaien van diverse gewassen. De hoop is nu op regen en een goede oogst, dit is echt heel hard nodig. Het was een mooie tijd!

Groeten van Bertil, Johan en Wendy

Zondag 15 oktober

Om 10.00 uur gingen wij naar de kerkdienst op de compound. Het is een mooie dienst met veel zingen en een warm welkom, ze beschouwen ons als familie. Wij hebben drie keer een pakket van 3 bijbels en een kinderbijbel cadeau gegeven. Bedoeld voor de kerkoudste en zondagsschool. De dienst liep aardig uit en duurde 3,5 uur.



Maandag 16 oktober

Vandaag gaan we naar Machinga district. Een lange reis van ongeveer 4 uur rijden naar onze eerste bestemming Saida-mataka. Gevolgd door nog drie plaatsen, op goede en hele slechte wegen, 250 kilometer afgelegd. We hebben de projecten bekeken en verslag opgemaakt. Met veel zang en blijdschap zijn wij ontvangen. Ze lijden honger, maar ondanks dat zijn ze zeer dankbaar en vertrouwen op God.



Dinsdag 17 oktober

Vandaag zijn we op pad geweest naar Machilinga, een rit van ongeveer 2 uur. Het is niet zozeer de afstand maar vooral de 18 kilometer rijden over een zeer zanderige en hobbelige weg. Sommige stukken weg zijn bijna onbegaanbaar.

Woensdag 18 oktober

Na het ontbijt gaan wij weer op pad naar onze thuisbasis in Thyolo. Onderweg zien we de mooie bergen. Tijdens het autorijden wordt de claxon vaak gebruikt. Want er is altijd leven langs de weg. Mensen die lopen, fietsen, brommers en minibusjes. Alles is afgeladen vol met spullen of mensen.

Donderdag 19 oktober

We wilden drie projecten in de omgeving bezoeken. Helaas bleek dat de zandwegen door de regen niet begaanbaar waren. Dus konden wij vandaag niet weg. Dit mag de pret niet drukken, we zijn ook een beetje op vakantie. Wij hebben een relaxochtend. We hebben kledingpakketten gemaakt om weg te geven, met als extra babykleertjes voor de moeder-en-kindkliniek. < ... > In de middag hebben we de verschillende gebouwen op de compound bezocht.



Vrijdag 20 oktober

Vandaag bezochten we de basisschool vlak bij ons guesthouse. Wat een enorme groep kinderen. De school heeft meer dan 2000 leerlingen die in twee delen naar school gaan. Er is geen plek voor iedereen tegelijk. De lokalen zitten bomvol en iedereen zit dicht tegen elkaar op de grond. Wendy mocht de dagopening doen voor meer dan 400 kinderen. Ze waren bijzonder stil en gehoorzaam. Op de kraamafdeling in de moeder-en-kindkliniek zijn twee meisjes geboren. Daar mochten we even kijken en kleding geven.



Zaterdag 21 oktober

Om 6 uur vertrekken we naar het zuiden, het Nsanje district. Het is een lange reis (4 uur enkele rit), de wegen zijn hier best gevaarlijk. Voor we vertrekken wordt er altijd eerst gebeden voor bescherming. Het zijn redelijk goede wegen we slingeren door de bergen omhoog. Hele mooie uitzichten, niet op foto's uit te drukken. Het gebied is behoorlijk uitgedroogd, de rivier staat droog. Kinderen zochten naar water, we hebben een waterfles gegeven. We kwamen rond 11.00 uur aan in Mgoza/Nsanje. We zijn hartelijk ontvangen met

veel gezang. De kerk is net afgebouwd en ziet er heel netjes uit.



Zondag 22 oktober

Vandaag zijn wij te gast bij de opening van de kerk in Phalombe district. De dienst begint om 10.00 uur. Maar onze rit duurt drie uur, wij komen te laat. Ze wachten gewoon op ons, dat kan hier in Malawi. Onderweg zien we de gevolgen van de cycloon Freddy en zware regenval in maart dit jaar. Er zijn complete huizen weggevaagd. Er zijn ook veel mensen omgekomen. Het is versierd rond en in de kerk. Nadat we zingend rond de kerk gelopen hebben, knipt Bertil het lint door. De kerk zit bomvol, er wordt gezongen en er zijn toespraken.



Maandag 23 oktober

Vandaag gaan we weer naar huis. Maar we brengen eerst nog een kort bezoek aan de basisschool. Wij geven speelattributen voor op het schoolplein: een bal, tennisballen, schietdoek, elastieken, springtouwen en een sportladder. Ze zijn door het dolle heen en juichen. De hoofdmeester neemt het in ontvangst. Daarna vertrekken wij naar het vliegveld, we gaan om 13.20 uur de lucht in. We hebben een tussenstop in Beira in Mozambique (de andere kant op). Dit maakt de reis nog langer. We landen en stijgen vier keer, waarna we veilig in Nederland aankomen.



Hoe kunt u helpen?

- > Door voor ons werk te bidden;
- > Door de mensen in Malawi in uw voorbede mee te nemen;
- > Door onze folder en nieuwsbrief te verspreiden en onze naamsbekendheid te vergroten;
- > Door ons financieel te steunen, structureel of incidenteel.

Op de hoogte blijven of steunen?

Elk kwartaal komt er een nieuwsbrief uit. Hierin staan de acties die wij opzetten en het laatste nieuws. Wilt u ook een nieuwsbrief van onze werkgroep? Meldt u dan aan via onze e-mail. Dit kan ook via de website. Dan krijgt u per mail de laatste acties en nieuwtjes toegestuurd. Wilt u uitgebreide of meer informatie over Opdracht in Afrika? Dit kan via de site van de stichting opgevraagd worden.

Colofon

Contactpersoon Jan van Wincoop

Telefoon (033) 785 18 55

E-mail info@hoevelakennaarmalawi.nl

Internet (werkgroep)

www.hoevelakennaarmalawi.nl

Internet (stichting) www.opdrachtinafrika.nl

 www.facebook.com/hoevelakennaarmalawi

 @werkgroep_HNM

Bank NL36 INGB 0007 9101 10

t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen.

(Giften zijn aftrekbaar van de belasting,

KvK inschrijfnummer: 41192021)

De Weldam
tuinen

www.deweldam.nl